

Sosyal Medya ve İletişim (2)

Bugün yediden yetmişe herkesin elinde bir telefon, hatta çoğu akıllı ancak ne kadar akıllı olduğu tartışılan bir telefon var. Birçok sosyal paylaşım ağına bu telefonlar vasıtasıyla hemen her ortamda kolayca erişim sağlanabilmekte ve istenilen tarzda iletişim kurulabilmektedir. Ne var ki tüm bu iletişim çabaları ve uğraşları zamanı öldürmek ve boşa geçirmekten başka bir amaç taşımamaktadır çoğu zaman. Bu alışkanlık öylesine bir hal aldı ki neredeyse sosyal yaşamımızın her aşamasında hatta yatağımızın başucunda bile devam etmektedir.

Birçok televizyon programında bu konular ele alınmakta, bu tür bir yaşam biçiminin neleri götürüp, neleri kazandırdığı tartışılmakta. Ancak maalesef kişiye özgün bir çözüm üretilememektedir. Çoğu zaman sosyal paylaşım ağlarının kullanımı adeta bir alışkanlık yaratmakta ve kişiler bunun farkında olmadan saatlerce zamanı boşa harcamaktadır. Peki, bu tür sosyal paylaşım sitelerinin kullanımı dünyada çılgınlık derecesinde gün geçtikçe artarken, hiç mi faydasında söz edilemez. Daha önceki yazımızda da değindiğimiz gibi elbette gerçek amacı doğrultusunda kullanıldığında son derece yararlı olabilir ve hatta kişilerin hayatını da kolaylaştırabilir.

Bilhassa ergenlik çağındaki gençlerin kitap okumak, bilgiyi araştırmak, sorgulamak ve sonucunu çaba sarf ederek elde etmek yerine, kolaycılığa kaçarak bir "tıık" marifetiyle internet ve sosyal paylaşım ağlarından, doğruluğu kanıtlanmamış ve de ne amaçla yazıldığı belli olmayan yalan yanlış bilgiye ulaşarak bunu bir marifetmiş gibi göstermeleri bir hayli düşündürücüdür. Gençlerin birçoğu, bilhassa üniversite çağındaki gençler, nedense hiçbir çaba sarf etmeden internet ve benzeri araçlar vasıtasıyla bilgiye ulaştıklarında ve bunu sosyal medya aracılığıyla paylaştıklarında bunu bir meziyetmiş gibi göstermeleri de bir o kadar manidardır.

Elbette ki sosyal paylaşım ağları doğru amaçlar için kullanıldığında son derece yararlı sonuçlarda doğurabilir. Örneğin sosyal paylaşım ağları üzerinden kitleler kolayca iletişim kurabilir ve hatta belli konularda ortak bir kamuoyu bile oluşturulabilir. Toplum da bireylerde yönlendirilebilir ve hızlı iletişim sağlanarak, son dönemde bazı örneklerde de görüldüğü gibi, ortak bilinç oluşturulabilmektedir.

Sosyal paylaşım ağlarının kullanımında tüm sorumluluk daima bireyin kendisindedir ve sonucuna da kendisi katlanmak zorundadır. Sosyal paylaşım sitelerinde, zamanı yararlı kullanmak adına yapılan tüm yazışmalar, diyaloglar, yüklemeler ve her türlü görüntülü görüntüsüz mesajlaşmalar ve paylaşımlar doğru amaçlar için kullanıldığında son derece yararlıdır. Ancak yine de unutmamak gerekir ki; tüm paylaşımların bir başkası veya başkaları tarafından belki de kötü amaçlar için kullanılabilmesi asla unutulmamalıdır.

Birçoğumuz itiraf etmesek de interneti ve dolayısıyla sosyal paylaşım ağlarını en azından merak ettiğimiz için en az birkaç kez kullanmışızdır. İnternetin hayatımızı çılgınca kuşattığı bu çağda bundan uzak kalabilmemiz asla mümkün gözükmemektedir. Bu gün artık internet için bilgisayara gerek bile yoktur çünkü akıllı (!) telefonlar vasıtasıyla bunu kolayca yapabilmekteyiz. Bankacılık işlemlerimizi, bilgiyi paylaşmamızı, sevdiğimizle, dost ve akrabalarımızla iletişim kurmayı hep bu yolla yapmaktayız. Birçoğu da ücretsiz ve kolayca kullanılabilir. Peki, bunu kim denetliyor ve bilgilerimizi farkında olmadan ve de istemeden kiminle paylaşıyoruz dersiniz?

Sözün kısası, sosyal paylaşım siteleri, akıllı telefon ve internet kullanımı gerekli, dikkatli ve özenle kullanıldığında sorun yoktur. Ancak aile için iletişim, eşler arasındaki muhabbeti velhasıl en önemlisi insan insana hasbıhal etmeyi, konuşarak anlaşmayı, ikonlar göndermek yerine içinden gelerek sevdiğimizle sevdiğimizizi göstermeyi ve söylemeyi engellemediği sürece ve önce kendimize sonrada karşımızdakilere dürüst davrandığımız müddetçe hiçbir zararı olmayacağını düşünmekteyiz.

05.12.2014, Bişkek